

# NIEUWSFLITS MAART 2025



STEUN ONS MET UW BIJDRAGE

**NL96 RABO 0399 3065 87**

Stichting Dijksynagoge, Sliedrecht



## AGENDA

**31 maart:** Leerhuis, 19.30 uur

**5 en 6 april:** Open Dagen, *in het kader van Pesach*: 14.00-16.00 uur

**9 april:** Donateursavond, 20.00 uur

**14 april:** Leerhuis, 19.30 uur

**23 april:** Jom Hasjoa, 20.00 uur

**28 april:** Leerhuis, 19.30 uur

**12 mei:** Leerhuis, 19.30 uur

**21 mei:** Luisterspel, 20.00 uur

**26 mei:** Leerhuis, 19.30 uur

**31 mei en 1 juni:** Open Dagen, *in het kader van Sjavoet*, 14.00-16.00 uur

**16 juni:** Leerhuis, 19.30 uur

**30 juni:** Leerhuis, 19.30 uur

### Beste mensen, vrienden van de Dijksynagoge!

Graag presenteren wij u onze eerste nieuwsflits, met op verzoek bovenaan een overzicht van de data van de activiteiten die wij georganiseerd hebben. Van ons was u gewend dat wij periodiek een nieuwsbrief uitgaven en dat zullen wij zeker ook blijven doen. Wij menen echter in een behoefte te voorzien door tussen de nieuwsbrieven door voortaan ook een korte nieuwsflits aan u toe te zenden.

In deze nieuwsbrief een beknopte toelichting op alle activiteiten die in bovenstaande **AGENDA** opgesomd staan. Activiteiten die deels in het teken van 80 jaar na de bevrijding staan en waarvan de 1<sup>e</sup> dit jaar op 27 januari jl. plaatsvond. Dit was de Holocaust Herdenkingsdag, waaraan wij elke vijf jaar deelnemen. In een volle synagoge konden mensen deelgenoot zijn van een gepast programma en met als hoofdspreker burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht. Tijdens zijn toespraak liep hij figuurlijk met ons door Sliedrecht en stonden we onder andere stil bij de struikelstenen alhier. Een terugkerend citaat in zijn verhaal was: *“Zien leidt tot bewustzijn en bewustzijn leidt tot handelen”*, een citaat uit de Talmoed.

**JOODS LEERHUIS.** In de agenda hebben wij de, deels gewijzigde, data voor het Joods Leerhuis op MAANDAGAVOND opgesomd. Wegens ziekte van Anneke van Dijk voorlopig waargenomen door Sarah de Koning, waar we erg blij mee zijn. Wilt u een keer aanschuiven? Van harte welkom! Aanmelden via: [info@dijksynagoge.nl](mailto:info@dijksynagoge.nl)





Op **ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 APRIL, 14.00 – 16.00 UUR** is het thema van onze Open Dagen Pesach, het oudste Joodse feest. Een feest met eigen rituelen, regels en uiteraard met ongezuurde broden. U bent welkom om binnen te lopen, de synagoge van binnen te bekijken en de Bijbelse tuin te bezoeken. Wij en een gedekte tafel staan voor u klaar. Toegang: gratis.

Speciaal voor onze donateurs organiseren wij op **WOENSDAG 9 APRIL, 20.00 UUR** een avond waarbij wij voor u het interessante met het aangename verenigen. Annelies Tanis zal ons van alles over de Spijswetten vertellen, waar zij eerder over schreef. Behalve dat nodigen wij u van harte uit voor een moment van



ontmoeting met elkaar, met wat drinken én lekkere, koosjere hapjes, speciaal voor u besteld. Van harte welkom! Graag van tevoren aanmelden in verband met de catering: [info@dijksynagoge.nl](mailto:info@dijksynagoge.nl)



Op **WOENSDAG 23 APRIL, 20.00** uur vindt onze jaarlijkse en altijd plechtige JOM HASJOA herdenking plaats. Onze gastspreker van deze avond is Annelies van Mechelen die van haar eigen familiegeschiedenis zal vertellen. Er is muziek en de namen van de Joodse slachtoffers worden opgelezen.

Moge hun nagedachtenis in leven blijven en tot zegen zijn. Aanmelden: [info@dijksynagoge.nl](mailto:info@dijksynagoge.nl)

**WOENSDAG 21 MEI, 20.00 UUR.** De zoektocht Hans van Hechten, *nakomeling van Simon van Hechten, één van de oprichters van de Sliedrechtse synagoge in 1845*, naar zijn joodse voorouders leidde naar slachtoffers van de Holocaust, omgebracht in Sobibor en Auschwitz. Tijdens de oorlog trouwt een nazaat van de familie met een katholieke vrouw. Hun huwelijk verloopt rampzalig. Ze willen scheiden, maar dat gaat haar niet snel genoeg. Toegang: € 18,--. Reserveren: [info@dijksynagoge.nl](mailto:info@dijksynagoge.nl)



Tot slot maken wij u graag attent op onze Open Dagen van **ZATERDAG 31 MEI EN ZONDAG 1 JUNI, 14.00-16.00 UUR.** Het thema van die dagen is Sjavoet (Wekenfeest). Van oorsprong en nog steeds een oogstfeest maar wat nu met name in het teken staat van de ontvangst van de Thora.