

NIEUWSBRIEF APRIL 2022

*Terugblik afgelopen periode
en hervatting activiteiten*

Na een lange periode waarin er nauwelijks activiteiten mogelijk waren, kunnen we nu eindelijk weer uitzien naar hervatting daarvan. Vorig jaar, voor zover de beperkingen het toelieten, zijn er in beperkte mate of in aangepaste vorm enkele Open Dagen en Rondleidingen geweest. Verder hebben wij in het voorjaar, op achtereenvolgende momenten, opnamen gemaakt in het kader van onze jaarlijkse herdenking op Jom Hasjoa.



In het najaar is de Soeka opgebouwd en hebben we er maar liefst drie bijeenkomsten in gehad, waarvan één met de groep van het Leerhuis. Het Joods leerhuis van de Dijk Synagoge is al die tijd voortgezet, wel bijna alle bijeenkomsten online geweest. Dat bleek gemakkelijk maar tegelijkertijd werd de persoonlijke ontmoeting met elkaar gemist. Veel echter werd goed gemaakt door de inzet van Anneke van Dijk die de deelnemers

steeds weer wist te boeien met haar kennis en verhalen, met ruimte voor discussie en de actualiteit. U bent en blijft welkom aan te sluiten. Zie voor meer info verderop in deze nieuwsbrief.



Nu de activiteiten weer kunnen worden hervat, komt de belangstelling voor rondleidingen weer op gang. Onze vrijwilligers staan graag klaar om u te verwelkomen. Met betrekking tot de fysieke gesteldheid van de synagoge, was er begin dit jaar wat schade door de zware storm. Verder hopen we dat er binnenkort een nieuwe CV ketel geïnstalleerd kan worden, omdat de huidige ketel het na 19 jaar heeft begeven.

*Ton de Koning, Yvar Monasch, Marjolein Ippel en
Ronald Kitsz*

IN MEMORIAM

Het nieuwe jaar is niet begonnen zoals we ons hadden gewenst. Met droefheid ontvingen wij de berichten van het overlijden van twee van onze vrijwilligers. Op 18 februari 2022 overleed **Pim Wolff**. Hij was bij de synagoge betrokken van voor de her-
bouw en voor hem was het





zijn tweede huis geworden, waaraan hij zijn hart had verpand. Aanvankelijk voor de klusjes en hand en spandiensten, niet zo zeer om rondleidingen te geven. Gaandeweg echter werd zijn Joodse afkomst meer en meer onderdeel van zijn bestaan en kon hij belangstellenden boeien met zijn steeds toenemende kennis van het Jodendom in combinatie met persoonlijke (familie-) verhalen. Pim gaf identiteit aan de sjoel en dat was van onschatbare waarde!

Ook werden we getroffen door het plotselinge overlijden van **Piet den Breejen**, een van onze andere vrijwilligers. Als voormalige leerkracht had



hij zich na zijn pensionering bij ons aangemeld. Sindsdien was hij van de partij bij

Open Monumentendagen, deed hij rondleidingen, was beschikbaar voor Open Dagen, verzorgde een enkele keer een lezing en was ook nooit te beroerd om andere klusjes zoals het opbouwen van de Soeka of verzorgen van de koffie. Piet deed dit met grote kennis van zaken en humor. We zullen beiden mannen missen, ze waren deel van ons!

JOODSE FEESTDAGEN

In de afgelopen jaren zijn er veel vieringen op allerlei feestdagen geweest. Van Toe Bisjwat tot Chanoeka, maar ook Pesach, Soekot en de andere

gedenkdagen, maar nog niet eerder met Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) en op Jom Kipoer (de Grote Verzoendag). In 2021 echter wel en dat mag bijzonder heten! Niet alleen omdat de beperkte maatregelen dit slechts korte tijd mogelijk maakte, maar ook omdat het vermoedelijk ruim 100 jaar geleden is dat deze feesten hier gehouden werden! In 1920 namelijk kwam er een einde aan de Joodse

gemeente alhier wegens gebrek aan minjan (10 Joodse mannen). Nu, dus ruim 100 jaar na dato, weer Rosj Hasjana én Jom Kipoer. Geweldig toch! Helaas moest



de geplande Chanoekaviering in december wel afgelast worden vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen.

OPEN DAGEN

Onze Open Dagen voor dit jaar zijn:

- 9 en 10 april / 14 en 15 mei
- 11 en 12 juni / 9 en 10 juli
- 13 en 14 augustus / 10 en 11 september
- 15 en 16 oktober / 12 en 13 november
- 10 en 11 december

Van harte welkom tussen 14.00 – 16.00 uur om rond te kijken in de synagoge boven en onze expositieruimte beneden. Onze vrijwilligers en de koffie staan voor uw klaar, kinderen welkom!



PESACH: 16 - 23 april 2022

Pesach duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 14e dag van de maand nisan. In Israël wordt het feest 7 dagen gevierd, daar buiten over het algemeen 8 dagen. Nisan is de eerste maand van het joodse jaar. Elk jaar begint nisan met nieuwe maan. Pesach begint 14 dagen later, dus ongeveer op de dag dat het volle maan is. Deze dag kan in maart of april vallen. De joodse kalender is een maankalender, die schrikkel-maanden kent om te zorgen dat de kalender in de pas blijft lopen met de zonnekalender. De Joodse kalender is met de schrikkelmaanden zo aangepast dat Pesach altijd in



de lente valt (in Israël) en wel zo dat 1 nisan valt in de periode van 8 dagen vóór het lentepunt tot 22 dagen na het lentepunt. Zodoende begint Pesach rond de eerste of tweede volle maan na de lente-equinox, het begin van de lente. Pesach eindigt in Israël op de 21e nisan en daarbuiten op de 22e nisan. Dit jaar in ons land: 16 -23 april.

JOM HASJOA: 28 april 20.00 uur

Nadat het twee achtereenvolgende jaren niet mogelijk is geweest om op de gebruikelijke wijze Jom Hasjoa te organiseren, staat dat voor dit jaar weer gepland en wel op donderdagavond 28 april a.s. Noteer deze avond alvast in uw agenda, wij

verwelkomen u dan graag om samen met ons op gedenkwaardige wijze stil te staan bij de catastrofe van de WO II. Er zal muziek zijn, korte toespraken



en het voorlezen van de namen van de Joodse slachtoffers door de burgemeesters van Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam: hun nagedachtenis mag immers nooit vergeten worden. Evenmin de herinnering aan de gruwelen die we in de ogen moeten durven kijken om ze te kunnen weerstaan.

LEERHUIS DIJKSYNAGOGE

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te melden dat de lessen van het Joods leerhuis in de afgelopen periode niet alleen online voortgezet konden worden, maar ook succesvol waren! Het succes zit met name in het feit dat er geleerd, gedoceerd én gediscussieerd wordt. Over bekende en minder bekende gebeurtenissen zoals die in de



Thora omschreven onder meer ook in de Talmood besproken worden. Indien u geïnteresseerd en in de gelegenheid bent om deel te nemen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op en woon een les bij. De data die tot de zomer nog gepland staan zijn: 21 maart / 11 en 25 april / 9 en 23 mei / 6 en

20 juni. U bent van harte welkom! Info over het leerhuis: info@avdconsultancy.eu

DONDERDAG 23 JUNI: 20.00 uur
GASTSPREKER: RABBIJN KATZ

Rabbiijn Shmuel Katz is geboren in Veenendaal (1957) en al vele jaren verboden aan de Gerard Dousjoel in het centrum van Amsterdam. Wij zijn vereerd dat hij tijd heeft vrijgemaakt om bij ons in



de synagoge te komen spreken. Op ons verzoek zal hij onder meer aandacht besteden aan de Joodse feesten die een religieuze, maar veelal ook agrarische betekenis hebben omdat zij samenhangen met de agrarische seizoenen in Israël. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn, wij beloven u een boeiende avond. In de pauze is er gelegenheid om wat te drinken. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage voor de kosten stellen wij uiteraard op prijs. Graag tot ziens in de Dijksynagoge, het Sliedrechtse leerhuis!

ENIGE OVERLAST

In verband met de stormschade die we gehad hebben, kan er bij een bezoek aan de synagoge



enige overlast zijn vanwege werkzaamheden. Door lekkage na flink wat afgewaarde dakpannen moet het plafond in synagoge

namelijk opnieuw worden geschilderd.

CONTACTGEGEVENS e.d.

Voorzitter: Ronald Kitsz,
tel: 06 – 109 78 191 /
Secretaris: Marjolein
Ippel, tel: 06 - 812 46 569
info@dijksynagoge.nl /
www.dijksynagoge.nl

Bezoekadres: Rivierdijk
51, 3361 AD, SLIEDRECHT

Rondleidingen/afspraken/reserveren huwelijken:

Mw. Marjolein Ippel: tel: 0184 – 412 937 / mail:
rondleidingen@dijksynagoge.nl



UW BIJDRAGE

Het liefst zouden wij u niet lastig vallen met een verzoek om een bijdrage, maar indien u in staat bent ons financieel te ondersteunen, heel graag!!



Uw gift is welkom en op rekeningnummer: **NL96 RABO 0399 3065 87**, ten name van: Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. **Bij voorbaat dank!!**
Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl