

voor Agge Nebbisj

ik zal vertellen  
wat ik zag  
wat u niet zag  
de rug was u  
niet toegekeerd  
ik zal vertellen  
wat ik zag  
ik zag een hand  
op een rug  
ik zag een  
vrouwenhand  
op een mannenrug  
een brede mannenrug  
een vrouwenhand  
een vrouwenvuist  
met witte knokkels  
ik zag ik zag  
een vrouwenhand  
die zacht streeelde  
dan weer hartslag  
en sloeg  
op de maat  
ik zag een leven  
ver van hier  
getrommeld  
op die mannenrug  
ik zal u vertellen  
wat ik voelde  
ik voelde  
mijn verloren land  
in een uitzicht  
ver van boven  
ik zal vertellen  
wat ik zag

ik zag een vrouwenhand  
bewegen  
van hand naar vuist  
van streeel  
naar los  
voor 't applaus  
ik zag een stoel  
een lichaam torsen  
ik zag ik zag  
een huis  
te klein om te dansen  
maar handen dansen  
ik zag een vrouwenhoofd  
op een mannenschouder  
ik was getuige  
van hoe liefde overwint  
door muziek

door Petra M. Heerenwaaijer  
dorpsdichter van Sliedrecht  
29 juni 2016