

Hieronder treft u de namen aan van alle in Hardinxveld, Giessendam en Sliedrecht geboren joden die tijdens de Sjoa omgekomen zijn.

In de joodse traditie wordt op de jaartijddag van een overleden familielid het **Kaddiesj** uitgesproken. Het staat bekend als het gebed voor de doden, hoewel er in de tekst geen directe verwijzing naar de dood staat, maar daarentegen G'ds naam geheiligd wordt. Er wordt gebeden om de vestiging van het koninkrijk G'ds in de nabije toekomst. Het gebed wordt door een zoon of door een andere directe nabestaande gezegd, ook ter afsluiting van de begrafenisplechtigheid en gedurende het rouwjaar van de overledene.

Speciaal ter nagedachtenis van de slachtoffers van het antisemitisme is het **El malé rachamiem** geschreven. In dit gebed wordt om de zielenrust gevraagd voor de slachtoffers ervan. In de versie van dit gebed van na de Tweede Wereldoorlog worden tevens de namen genoemd van enkele concentratie- en vernietigingskampen waar veel joden zijn omgebracht.

Zowel voor het zeggen van het kaddiesj als het El malé rachamiem moet er traditioneel een minimum van tien joodse mannen (een minjan) aanwezig zijn.

<p>Jacob van Brakel Hardinxveld, 29 juni 1888 Auschwitz, 26 januari 1943</p> <p>Sophia Elterman-van Brakel Hardinxveld, 17 december 1886 Auschwitz, 1 oktober 1942</p> <p>Barend Meiboom Hardinxveld, 28 april 1873 Sobibor, 14 mei 1943</p> <p>David Philip Barend Meiboom Hardinxveld, 7 september 1913 Auschwitz, 31 mei 1944</p> <p>Philippus Barend Meiboom Hardinxveld, 23 juni 1887 Auschwitz, 7 juli 1944</p> <p>David Stranders Hardinxveld, 22 november 1886 Sobibor, 16 juli 1943</p>	<p>Elisabeth de Vries Hardinxveld, 19 maart 1878 Auschwitz, 15 oktober 1942</p> <p>Herman de Vries Hardinxveld, 25 november 1882 Den Haag, 15 mei 1940</p> <p>Jetje de Vries Hardinxveld, 13 oktober 1880 Auschwitz, 15 oktober 1942</p> <hr/> <p>Aaltje de Vries Giessendam, 2 februari 1886 Auschwitz, 10 september 1943</p> <p>Nathan de Vries Giessendam, 18 mei 1889 Auschwitz, 31 augustus 1942</p> <hr/>
<p>Elizabeth Adler-den Hartog Sliedrecht, 19 mei 1917 Midden-Europa, 28 februari 1945</p> <p>Cornelia Alberge-van Brakel Sliedrecht, 5 juli 1862 Sobibor, 16 april 1943</p> <p>Hartog van Brakel Sliedrecht, 25 juni 1882 Sobibor, 5 maart 1943</p> <p>Henri Callo Sliedrecht, 25 september 1875 Sobibor, 2 juli 1943</p>	<p>Izaäk den Hartog Sliedrecht, 23 augustus 1882 Auschwitz, 22 oktober 1942</p> <p>Simon den Hartog Sliedrecht, 23 december 1927 Auschwitz, 5 februari 1943</p> <p>Simon den Hartog Sliedrecht, 13 september 1903 Auschwitz, 30 september 1942</p> <p>Simon den Hartog Sliedrecht, 19 juni 1869 Auschwitz, 3 december 1942</p>

<p>Izaäk Callo <i>Sliedrecht, 18 maart 1885</i> <i>Auschwitz, 14 september 1942</i></p>	<p>Hendrijntje den Hartog <i>Sliedrecht, 26 mei 1901</i> <i>Auschwitz, 3 december 1942</i></p>
<p>Mozes Callo <i>Sliedrecht, 9 november 1883</i> <i>Auschwitz, 17 september 1943</i></p>	<p>Carolina den Hartog-van der Giessen <i>Sliedrecht, 21 augustus 1879</i> <i>Sobibor, 16 april 1943</i></p>
<p>Debora van Dam-Callo <i>Sliedrecht, 28 januari 1888</i> <i>Sobibor, 16 juli 1943</i></p>	<p>Marianna Hartz-Callo <i>Sliedrecht, 7 juni 1881</i> <i>Sobibor, 4 juni 1943</i></p>
<p>Elizabeth Frenk-den Hartog <i>Sliedrecht, 21 juni 1903</i> <i>Auschwitz, 12 februari 1943</i></p>	<p>Jacques Hildesheim <i>Sliedrecht, 12 juli 1899</i> <i>Blechhammer, 31 augustus 1944</i></p>
<p>Antje van de Giessen <i>Sliedrecht, 21 februari 1870</i> <i>Sobibor, 13 maart 1943</i></p>	<p>Betje Kleinkramer-den Hartog <i>Sliedrecht, 27 juli 1867</i> <i>Auschwitz, 3 december 1942</i></p>
<p>Hermanus van de Giessen <i>Sliedrecht, 4 mei 1868</i> <i>Auschwitz, 5 oktober 1942</i></p>	<p>Sara Kleinkramer-den Hartog <i>Sliedrecht, 18 juli 1899</i> <i>Auschwitz, 14 september 1942</i></p>
<p>Josephina van de Giessen <i>Sliedrecht, 17 januari 1872</i> <i>Auschwitz, 13 november 1942</i></p>	<p>Judik Lisser-van Tijn <i>Sliedrecht, 13 november 1861</i> <i>Auschwitz, 28 september 1942</i></p>
<p>Salomon van de Giessen <i>Sliedrecht, 5 juni 1875</i> <i>Auschwitz, 5 oktober 1942</i></p>	<p>Betje Rood-den Hartog <i>Sliedrecht, 18 mei 1892</i> <i>Auschwitz, 30 september 1942</i></p>
<p>Abraham den Hartog <i>Sliedrecht, 25 oktober 1875</i> <i>Auschwitz, 5 november 1942</i></p>	<p>Betje Root-Hildesheim <i>Sliedrecht, 16 mei 1892</i> <i>Auschwitz, 8 oktober 1942</i></p>
<p>Elias den Hartog <i>Sliedrecht, 9 februari 1913</i> <i>Extern kommando Blechhammer,</i> <i>20 januari 1945</i></p>	<p>Willemina Spetter-van der Giessen <i>Sliedrecht, 3 juni 1882</i> <i>Sobibor, 14 juni 1943</i></p>
<p>Emanuel den Hartog <i>Sliedrecht, 9 februari 1931</i> <i>Auschwitz, 5 februari 1943</i></p>	<p>Aaltje de Vries <i>Sliedrecht, 8 februari 1874</i> <i>Auschwitz, 15 oktober 1942</i></p>
<p>Hartog den Hartog <i>Sliedrecht, 3 september 1886</i> <i>Auschwitz, 30 september 1942</i></p>	<p>Hendrijntje de Vries <i>Sliedrecht, 22 september 1868</i> <i>Auschwitz, 15 oktober 1942</i></p>
<p>Hartog den Hartog <i>Sliedrecht, 12 mei 1896</i> <i>Auschwitz, 5 februari 1943</i></p>	<p>Hijmans de Vries <i>Sliedrecht, 18 september 1870</i> <i>Auschwitz, 15 oktober 1942</i></p>

Volgens joodse traditie worden er op de rand van een graf steentjes gelegd. Een teken van respect en liefde voor de overledene, een teken dat men verder wil bouwen op diens goede daden. Stenen op stenen, die weer en wind kunnen doorstaan, onvergankelijk als de liefde, eeuwig als het geloof.