

NIEUWSBRIEF

NOVEMBER/DECEMBER 2012



Beste mensen,

Hoewel het voor ons als bestuur van een Nederlandse stichting, dat formeel slechts de Dijk synagoge in Sliedrecht beheert niet op onze weg ligt uitspraken te doen over de politieke situatie in het Midden Oosten willen wij er toch een enkele opmerking over maken. Wanneer u dit leest is de situatie in Israël en aan haar grenzen immers zorgwekkend.

Wat wij hier en nu graag willen uitspreken is dat wij hopen en bidden dat het staakt het vuren, van het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief, duurzaam moge blijken te zijn. Dat is immers in het belang van alle volken!

In onze laatste nieuwsbrief informeerden wij u onder meer over vochtproblemen in het gebouw en financiële zorgen. Anderzijds hebben wij een aantal ambities uitgesproken. Voor wat betreft de vochtproblemen lijkt het erop dat deze definitief tot het verleden behoren, met dank aan Koninklijke Woudenberg die dit netjes voor ons heeft opgelost.

Onze ambities moeten we echter nog even koesteren, maar we blijven actief! De verwachte bijdrage van de stichting Collectieve Marorgelden is helaas uitgebleven, wat erg teleurstellend is.

Toch hebben wij vertrouwen voor de toekomst omdat de bezoekersaantallen constant blijven, we, mede dankzij onze nieuwe folder, weer nieuwe donateurs mochten begroeten en onze vrijwilligers buitengewoon toegewijd zijn! Hier zijn we zeer content mee!

In deze nieuwe nieuwsbrief besteden wij aandacht aan een aantal zaken uit het afgelopen jaar. Tevens maken wij u graag attent op een aantal toekomstige activiteiten, waarbij u van harte welkom bent!

Namens het bestuur,
Ronald Kitz

BEZOEK

De rondleidingen blijven een avontuur, zowel om te krijgen als om te geven. Ongetwijfeld hebt u er ook wel eens een bijgewoond en daarbij het gevoel gehad dat de helft van het verhaal zit in de manier waarop het verteld wordt. En onze vrijwilligers doen dat elk op hun eigen, maar boeiende wijze. Het verhaal van de geschiedenis en de achtergrond van het Jodendom in het algemeen en van de Sliedrechtse synagoge in het bijzonder.



Op de Open Monumenten in september 2012 hadden wij maar 120 bezoekers, en op 16 oktober jl. kwamen er maar liefst 190 leerlingen van het Develsteincollege uit Zwijndrecht naar Sliedrecht voor een bezoek aan onze sjoel.



U begrijpt dat, dat even een organisatie was! Maar het was een geslaagde dag, op initiatief van de heer Keesmaat, een van de leerkrachten van deze school. Bijgaand een impressie hiervan.

HUWELIJKEN

Regelmatig vindt er een huwelijk in de Dijksynagoge plaats. Jaren geleden hebben wij namelijk als bestuur met de gemeente Sliedrecht een overeenkomst gesloten en sindsdien kan het gebouw – dat terecht tot het lokale cultureel erfgoed behoort en monument is – als trouwzaal gebruikt worden voor de voltrekking van een burgerlijk huwelijk.



Ook een joods huwelijk is eventueel mogelijk, dan doen de echtelieden onder toezicht van een rabbijn elkaar de belofte, waarbij wijn wordt gedronken en tenslotte een glas gebroken aan het eind van de huwelijksceremonie om de verwoesting van de Tweede Tempel in het jaar 70 C.E. door de Romeinen te herdenken.

Hoewel de joodse staat in 1948 is hersteld en er Joods bestuur is over de Tempelberg sinds 1967 is de Tempel zelf niet herbouwd. Dus wordt het breken van het glas voortgezet om de onvolledigheid van het religieuze herstel van Israël te symboliseren.

Een dergelijke plechtigheid, waarvan u hier enkele sfeerplaatjes aantreft, vindt vanzelfsprekend plaats onder de choepa, die met zijn

open zijden symbool staat voor de gastvrijheid in het Jodendom. Het choepa-dak zelf symboliseert de consumptie van het huwelijk.



De Dijksynagoge in Sliedrecht bewijst een geweldige trouwlocatie voor zowel een burgerlijk als een joods huwelijk te zijn!

NIEUWE WEBSITE

Wanneer u deze nieuwsbrief leest is de nieuwe website in de lucht. En daar zijn we trots op! Op het bekende internetadres:

www.dijksynagoge.nl

kunt u vertrouwde informatie vinden, maar er zijn ook nieuwe beelden beschikbaar. De website is overzichtelijk en vanaf nu ook door onszelf gemakkelijk aan te passen door teksten en/of foto's toe te voegen en te veranderen. Dat scheelt tijd en geld!

De hele nieuwe opzet is mogelijk gemaakt door Sietsema Productions uit Gorinchem, die dit geheel belangeloos voor ons heeft gedaan!

Langs deze weg bedanken wij daarom Peter en Alina Sietsema hartelijk voor hun inzet en ruimhartige gift en maken wij u als lezer graag attent op hun werk.

Zie: www.sietsemaproductions.nl

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE DIJKSYNAGOGE

Muziek aan de Dijk

Graag nodigen wij u uit voor een muzikaal optreden van het Joodse muziek duo NIHZ, Bobby Rootveld en Sanna van Elst op **zondagmiddag 17 februari om 14.00 uur** in de Dijksynagoge.



Duo NIHZ staat voor Duo Niet In Het Zwart. Met een combinatie van oude muziek, nieuwe muziek, lichte muziek en eigen werk wil Duo NIHZ een breed publiek bereiken.

Het Duo NIHZ speelde haar Joodse muziekprogramma op bijzondere locaties zoals bv. de Synagoge van Enschede, de Synagoge van Tokaj in Hongarije, het ETTY HILLESUM Centrum en de Portugese Synagoge in Amsterdam. Inmiddels reizen ze met hun muziek de hele wereld rond om publiek te boeien en te verrassen, dus nu komen ze ook naar Sliedrecht.

CHANOEKA IN DE DIJKSYNAGOGE

De Talmoed vraagt: Waarom Chanoeka? De Wijzen leren ons: de 25e Kislev geeft het begin aan van de 8 dagen van Chanoeka. Rouwbeklag en vasten zijn verboden. Toen de Grieken de Tempel binnendrongen ontheiligden ze alle olie in het allerheiligste.

Nadat de Chasmonieten sterker waren geworden en de Grieken hadden overwonnen, zochten ze naar zuivere olie om de Menorah te ontsteken en vonden niets, behalve 1 kruikje met een onverbroken zegel van de hogepriester.

Het bevatte slechts genoeg olie voor 1 dag. Er geschiedde een wonder en de voorraad reikte tot 8 dagen. Het jaar daarop stelden de Wijzen een feest in ter herinnering aan het wonder, waarna het zingen van Halleel (Psalmen) werd gecombineerd met dankzegging.

Talmoed, Sabbat 21b. Chanoeka is een bijzonder opgewekt feest, gemakkelijk in acht te nemen en met weinig beperkingen. Het is een feest waarbij in olie gebakken lekkernijen horen, naar aanleiding van het wonder met het kruikje olie.

Maar onder het plezier van Chanoeka schuilt een ernstige boodschap. Het gaat daarbij om moed en actie bij uitdagingen. Van de Makkabiërs, die zich op sjabbat verdedigden, komt de rabbinale stelregel dat de sjabbat er voor de mens is en de mens niet voor de sjabbat, dat de wetten van het Jodendom er zijn om naar te leven en niet om naar te sterven. De boodschap van Chanoeka leert dat het Jodendom trouw moet zijn aan zijn eigen tradities. Per slot van rekening heeft het Jodendom het hellenisme overwonnen.



Op 15 december a.s. vieren wij met elkaar Chanoeka. Het belooft een bijzondere avond te worden, met traditionele elementen, vertellingen en muziek en natuurlijk lekkere soefganiot en latkes.

*Hierbij zijn alle donateurs en vrijwilligers uitgenodigd. **De avond begint om 19.00 uur.***

Wilt u komen? **Neem dan uw Chanoekia mee!**
En graag even van tevoren, bijvoorkeur per mail,
opgeven als u komt zodat wij weten op hoeveel
mensen wij kunnen rekenen.

Email: ajdekoning@yahoo.com
Tel: 010 - 476 97 89

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Dank aan iedereen die zijn of haar e-mail adres
heeft opgegeven om langs deze weg voortaan
de nieuwsbrief te ontvangen.

Hebt u een e-mail adres, maar dat nog niet aan
ons opgegeven, dit kan altijd nog!

Graag per mail: info@dijksynagoge.nl.

U ontvangt de volgende nieuwsbrief dan ook
per mail. Bij voorbaat dank.

VAN DE PENNINGMEESTER

Zoals in het voorwoord van deze nieuwsbrief al
is aangegeven, blijft het met de financiën op de
kleintjes letten. Om steeds aan onze financiële
verplichtingen te voldoen hebben wij op
jaarbasis minimaal 25.000,-- euro nodig.

Ongeveer de helft daarvan zijn hypotheeklasten
en onderhoud. De andere helft is voor andere
vaste lasten, zoals water, energie,
verzekeringen, kantoorkosten, onderhoud en
reserveringen. Dat is in de huidige economische
tijden nog een hele inspanning, waarbij onze
ambitie blijft bestaan om tevens de ons
resterende hypotheekschuld af te lossen. Helpt
u mee?

Bankrekening: 39.93.06.587, t.n.v. Stichting
Synagoge Sliedrecht

Ton de Koning,
penningmeester

ENGELSTALIGE FOLDER

Vorig jaar hebben wij een nieuwe, informatieve
folder uitgegeven, waarvan er al veel zijn
uitgedeeld. Nieuw is dat deze folder nu ook in
het Engels zal verschijnen. Beiden folders zullen
op de nieuwe website geplaatst worden.

CONTACTINFORMATIE:

Secretariaat:

Dhr. R. Kitsz,
Rondo 132,
3363 LB Sliedrecht

tel: 0184 – 419 408
mobiel: 06 – 109 78 191
e-mail: info@dijksynagoge.nl

Voor rondleidingen en afspraken:

Mw. G. Zijlstra,
tel: 0184 – 411 527
e-mail: gj-zijlstra@hetnet.nl

Joodse gemeente:

A.C. de Koning
tel: 010 - 476 97 89
e-mail: ajdekoning@yahoo.com

Voor nadere info:

Website: www.dijksynagoge.nl
e-mail: info@dijksynagoge.nl

